

Braderie wijkeest Mensfort

Zondag 20 mei is het al weer de dag voor het wijkeest. Op het Judas Taddeusplein staan weer een aantal attracties, vanaf de Barriereweg staan de kramen in de Jan Heijnslaan, rond het plein en in de Hendrik Staetslaan tot aan de Bleijslaan opgesteld en we verwachten net als vorig jaar weer veel bezoekers. Voor sommige wijkbewoners zal dat wat overlast geven, maar we hopen op begrip van hen.

Op deze dag zullen van 10.00 uur tot 17.00 uur meer dan 150 kramen gevuld zijn met nieuwe en gebruikte spullen, wachtend op kijkers en kopers. Op het podium hebben we weer kunnen zorgen voor gezellige muziek, deels van een discotheek, maar zeker ook veel live. Gezellig op het terrasje bij het podium moet het goed toeven zijn.

Zoals de traditie is zullen we om 16.30 uur de trekking van de loterij houden. Opnieuw is er weer zo'n mooie reis naar Spanje als hoofdprijs en hebben we veel andere leuke prijzen. Loten kosten slechts € 0,50. Leden van de werkgroep en enkele vrijwilligers komen op dinsdag of woensdag (15 en 16 mei) bij u langs om de loten aan te bieden. U steunt daarmee het werk van S.L.M. Laat u onze verkopers niet voor niets bellen? Uiteraard zijn er ook op de dag zelf nog loten verkrijgbaar tot aan de trekking. We hopen dat de braderie ook dit jaar weer een gezellige dag wordt waar veel wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Fietsen met Mensfort.

Dinsdag 17 april is de eerste fietstocht van dit seizoen gereden. We zijn, met flinke tegenwind, richting Oerle gereden en na een lekker kopje koffie en een appel van de GGD weer terug naar de Werf. We konden toch genieten van de natuur, maar ook van de vele mooie nieuwbouw waar we doorheen fietsten. Zoals we vorige uitgave al gemeld hebben is het elke derde dinsdag van de maand fietsdag met SLM, vertrek om 12.30 uur bij De Werf. Ook u kunt meefietsen. Een goede manier om anderen uit de wijk te leren kennen. Wel graag even aanmelden vóór 10 mei bij Harry van de Vondervoort tel.2449938 of leefbaar.mensfort@hetnet.nl

Bericht van de buurtbrigadier.

Het zal u niet ontgaan zijn. Ook in Mensfort wordt af en toe in woningen ingebroken. De inbraken worden vaak gepleegd in de namiddag of vroege avond. Waarom? Omdat de inbreker dan het gemakkelijkst kan zien of er iemand thuis is. Meestal brandt er dan verlichting (of niet). Is alles donker, dan is er duidelijk niemand thuis.

Hierbij enkele tips: Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Een inbreker belt vaak van tevoren aan om zeker te weten of er iemand in de woning is. Ziet u iemand die woningen langs gaat en aanbelt en u vertrouwt het niet. Bellen!

Komt er iemand bij u aan de deur met een smoes, "Ik zoek een adres", "Mag ik een glaasje water" "ik ben van de collecte": Kijk waar die persoon blijft als u de deur gesloten heeft en bel als u het niet vertrouwt. Ben alert op "vreemde" figuren of voertuigen in de wijk. We willen liever dat u te vaak als te weinig naar de politie belt. Een ding is zeker, als u niet belt komt er zeker GEEN politie.

Nu is het wel zo dat het gemiddelde qua inbraken - over heel Mensfort - lager ligt dan in andere wijken, maar elke inbraak is er een te veel. Het zal je maar overkomen. Daarom moet we de ogen en oren open houden. Wij als politie hebben hierbij uw hulp nodig. Vragen? Ik beantwoord ze graag. Buurtbrigadier Henri Spaan 0900-8844 of henri.spaan@brabant-zo.politie.nl

Kruidentuin in Mensfort?

Nogmaals een oproep in onze wijk voor een of meer vrijwilligers, die het leuk vinden om geheel kosteloos een speciale kruidentuin in te richten in onze eigen wijk Mensfort. De tuin is met een hek afgeschermd en met een poort afsluitbaar. De vrijwilligers, met als hobby tuinieren, moeten wel over enige kennis van zaken beschikken. De SLM staat garant voor de benodigde financiële middelen. Aanmelden graag bij: leefbaar.mensfort@hetnet.nl

Nieuws van de bibliotheek

Voorlezen & knutselen: elke woensdagmiddag om 15.00 uur lezen we in alle vestigingen voor. Jij komt toch ook naar de Bieb Mensfort?

Judas Taddeusplein.

Inmiddels is het al weer tien jaar geleden dat het plein is vernieuwd. Na afbraak van de kerk en de nieuwbouw van de appartementen kreeg de kern van Mensfort een fraai, nieuw gezicht. Het zag er prachtig uit, omringd door de winkels, waarvan er een aantal al jarenlang zaten en nieuwe winkels in de nieuwbouw. Het plein ligt er nog net zo bij als toen, het fraaie gebouw viert het tienjarig bestaan binnenkort, maar voor de winkeliers is er minder aanleiding voor een feestje. Sinds enkele jaren is er sprake van leegstand in de winkelgalerij, maar die werd steeds weer opgevuld. Niet altijd was dat met publiektrekkende winkels, maar het zag er niet leeg uit. Na het vertrek van de supermarkt is het relatief stil op het plein en in de winkels. Het af en aan rijden van auto's is een stuk minder, waardoor de meeste zaken ook klanten mislopen. Het is te hopen dat spoedig duidelijk wordt wie een zaak in de leegstaande ruimte kan inrichten. Daarvoor zullen mogelijk een aantal extra parkeerplaatsen in de omgeving moeten worden gerealiseerd, maar de plannen daarvoor liggen gereed. Nu snel handelen zal door de huidige winkeliers erg op prijs worden gesteld, maar ziet er ook voor het plein beter uit.

Wijkcentrum "De Werf" presenteert:

DANSAVOND op zaterdag 19 Mei 2012.

Beleef op deze avond het plezier van het dansen.

Onder begeleiding van een ervaren danspaar komen gedurende de avond diverse stijlen, waaronder het ballroom en latin voorbij.

Het maakt niet uit of je veel of weinig ervaring hebt. Iedereen is van harte welkom in De Werf, van der Werffstraat 14, Entree € 2,50 p.p.

Aanvang : 20:00 uur Einde : 24:00 uur

Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in de Werf is open op elke dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. U, als bewoner van Mensfort, bent van harte welkom om informatie te krijgen of te melden aan of van de meewerkende organisaties. De wijkbrigadier is in principe elke dinsdag het eerste uur aanwezig en Woonbedrijf elke even week, dus vanaf dinsdag 24 januari om de 14 dagen.

Wij zijn nog steeds op zoek naar wijkbewoners die geheel belangeloos het team van vrijwilligers in het Steunpunt kunnen verbreden, zodat er meer gerouleerd kan gaan worden. Informatie hierover inwinnen bij Jan van Peer of steun.mensfort@gmail.com

Jeu de Boules in Mensfort.

Elke donderdagmiddag wordt om 14:00 uur jeu-de-boules gespeeld onder leiding van Louis Weekers op het binnenterrein van wijkcentrum "de Werf". Hierbij is iedereen van elke leeftijd uit Mensfort van harte welkom. Ervaring is echt niet nodig en er zijn altijd speelballen beschikbaar. Komt U ook eens kijken en/of spelen?

Nederlandse les voor anderstaligen.

Doe je ook mee met de Nederlandse les voor anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 - 11.30 uur of op donderdagavond van 18.30-21.30 uur in wijkcentrum de Werf, v.d. Werffstraat 14 in Eindhoven. Je leert er veel en het is er gezellig. Wij praten in het Nederlands over thema's die de deelnemers leuk en interessant vinden. Wij oefenen ook met Nederlands lezen en schrijven. Als je iets speciaals wil oefenen kun je dat ook vragen.

Informatie bij Roos van der Zon, tel. 06-23657499

Oog voor elkaar.

Van 9 mei t/m 16 mei is de tentoonstelling Oog voor Elkaar te zien in wijkcentrum de Werf.

Leerlingen van verschillende basisscholen in Eindhoven hebben voorlichting gekregen van SNV Brabant Centraal over vluchtelingen. Het verhaal van iemand die zelf gevlucht is maakte veel indruk. Dit hebben de kinderen verwerkt in kleurige platen. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op woensdag 9 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens de opening zijn er vele leuke maar ook informatieve activiteiten voor de bezoekers, die ook nog verwend worden met lekkernijen uit andere landen, zodat u letterlijk iets van andere culturen kunt proeven!

Ook u bent welkom.

Even voorstellen:

Hallo, mijn naam is Djamila van der Jagt en ik ben werkzaam bij Trudo. Ik ben vanaf 1 april medewerker klanten voor huurders van Trudo-woningen in Mensfort. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u mij bereiken van 9:00 tot 17:00 via telefoonnummer: 040-2359830. Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Laat het me weten!

Nieuwtjes voor de Mensfort Info?

Hebt u nieuwtjes voor de Info? Stuur dit dan in naar leefbaar.mensfort@hetnet.nl of naar het redactieadres.

Spreuk van de maand

Het is beter op iemand te moeten wachten, hoe lang ook, dan op niemand meer te wachten.